

Det började med "brorsans" kompis...

Rektor Tommy Isaksson, Svenska skolan på Teneriffa

Tommy Isaksson, rektor på och ägare till, Svenska skolan på Teneriffa, har rest världen runt i snart 30 år. Men längtan ut började långt tidigare. Tommy växte upp i Falkenberg på den halländska kusten och i familjen fanns också en storebror med en spännande kompis. Den här killen hade varit ute och rest och hade många berättelser i bagaget. Tommy var bara tio år gammal när han fick höra att "brorsans" kompis varit i Indien och bott på vandrarhem. Det mest fascinerande med resan var att han betalade en övernattnings med ett par vita strumpor. Den valutan gillade Tommy och så var det bara att bita ihop och vänta tills dagen då gymnasiestudierna var avklarade. Nitton år gammal gav sig Tommy iväg och han åkte ensam, för det hade han bestämt sig för. Det var som han säger "läskigt" men också kombinerat med en stark känsla av frihet att själv kunna bestämma hur resan skulle gestalta sig. Resmålen var i princip så långt bort man kan komma – Australien, Nya Zeeland och delar av Asien. Tommy hade innan avfärd aldrig ens sett ett vandrarhem men hade klara föreställningar om hur de skulle se ut – och dessa ställen blev alltid den naturliga lägerplatsen.

Efter ett drygt halvår var Tommy tillbaka i Falkenberg igen. Det blev lumpen och ett vikariat på en högstadieskola i Ullared. De nya rollerna som gruppbefäl och lärarvikarie styrde in Tommy till lärarutbildningen i Göteborg. Han trivdes utmärkt med såväl skolan som den nya hemstaden. Eller gjorde han det? När det blev dags för VFU (verksamhetsförlagd undervisning) brukar de flesta studenter vara nöjda och glada om skolan de ska praktisera på är någorlunda centralt belägen i Göteborg. Tommys VFU-placering var lite längre bort, nämligen i Peru och på Svenska skolan i Lima. Praktiken varade i tre veckor men Tommy tripplade det. Och fler resor blev det. Tio månader i Nord- och Sydamerika – det var så länge pengarna räckte. Nu hade också en tanke väckts hos Tommy. "Kan man leva så här?" eller kanske "Hur kan man leva så här?". Funderingar gick kring att öppna vandrarhem men så kom annonsen från Svenska skolan i Thailand. Tommy, som nu var gift och hade två små barn, sökte

tjänsten. Fick han den? Svar nej. Den gick till hans fru och Tommy fick vara hemmapappa i värmen. Det var helt okej och samtidigt fick familjen en inblick i hur det var att arbeta på en utlandsskola. Nästa stopp blev då inte Falkenberg utan Riyadh i Saudiarabien, långt ifrån strand och salta bad. Svenska skolan ligger i ett inhägnat område, lugnt och tryggt med pool och gym. När man bor så isolerat behöver man ut och se annat, berättar Tommy som alltid tycks hitta en anledning för en resa eller två. Familjen stannade i Riyadh i fyra år och loven tillbringades bland annat i Egypten, Dubai, Indien, Oman – för att nämna några resstopp. Sen då? Var det verkligen inte dags för en vacker horisont? Jo det var det, men inte den vid Kattegatt utan den man hittar vid kusten på Teneriffa. Tommy och hustru Lottis fick jobb på Svenska skolan i Los Cris-

tianos. Snabbt kom också frågan om de ville köpa den och på något sätt matchade detta drömmen om att köpa och driva något eget. Vandrarhemmet hade förvandlats till en skola och svaret blev ett ja. Detta var 2014 och skolan har vuxit från 12 elever till 90 under denna tid.

Nu tar Tommy emot reslystna svenskar som valt att lämna Sverige. Han tar emot familjer som ibland behöver en nystart och han och hans personal finns också där för familjer som behöver ett miljöombyte på kort eller lång tid. Nu är det han som är "vandrarhemsvärd" och som för ett tag finns att hitta på Teneriffa. Tommy har besökt ca 70 länder så det finns en del kvar att göra. Och "brorsans" kompis? Vad hände med honom? Jo, han finns i Falkenberg och arbetar som snickare.

